



uit De Stokland geklapt

Beste ouders, verzorgers

Tja, en dan is het zo maar ineens de laatste week van het jaar. De vakantie staat voor de deur en we hebben na een enerverend jaar nog wel wat om terug te kijken, vooruit te kijken, stil te staan bij het een en ander, afscheid te nemen, te vieren, te bedanken, te verwelkomen en tot slot uit te zwaaien....

Een innovatief jaar:

Allereerst: het was een innovatief jaar.

IPC werd geïntroduceerd: wat een mogelijkheden en wat een eigentijdse manier van leren. We: kinderen, ouders en leerkrachten, waren razend enthousiast over het proeftuintje dat we hadden uitgezet voor deze nieuwe manier van leren waarbij alle 21^e eeuw vaardigheden ten volle worden aangesproken. We zeiden dan ook volmondig 'ja' en besloten door te gaan met de uitdagende thema's en de trainingen voor het team. Ondanks Corona hebben we dit jaar drie thema's behandeld in de diverse groepen. Dat is een fantastische start voor zo'n eerste jaar.

Daarnaast heeft Corona ons in de zesde versnelling gezet wat betreft ICT. Er was een noodzaak om digitaal aan te bieden. Een staaltje: nood breekt wetten. Om goed aanbod thuis te kunnen bieden is besloten om dit via Hangout te organiseren. Het vroeg veel van alle partijen maar het heeft ons ook veel gebracht. Iedereen heeft zich deze manier van werken nu eigen gemaakt. Bij een evt. tweede golf zijn we voorbereid en bovendien is deze manier van werken ook goed in te zetten bij IPC. Ieder nadeel heeft zijn voordeel!

Een muzikaal jaar:

Wat heerlijk als je als school bij kinderen niet alleen het hoofd aanspreekt maar ook aandacht hebt voor bewegen, voor creativiteit en voor muzikaliteit. Muziek stond dit jaar als speerpunt in een hoog vaandel: leerkrachten werden gecoacht door een specialiste muziek van het CKE en door onze eigen muzikspecialiste: Anne-marie Maas. Dat waren uitdagende lessen waar kinderen en leerkrachten veel plezier aan beleefden. Een gedeelte van de nascholing is, vanwege de uitval tijdens Corona, doorgeschoven naar het volgend schooljaar. Anusia, de coach van het CKE neemt helaas afscheid. Zij gaat volgend jaar een nieuwe studie beginnen. Haar opvolgster neemt de coaching het volgend jaar over.

Een deel van de teamleden kiest voor het verzorgen van de muzieklessen door een muzikspecialist. Mevr. Anne-marie Maas gaat deze lessen verzorgen in enkele groepen. Andere leerkrachten geven de voorkeur aan nascholing en bijbehorende coaching en geven zelf de muzieklessen.

Een bewogen jaar:

Vanaf maart liep alles wat voorspelbaar leek ineens heel anders: het land ging dicht, de scholen gingen dicht, maar ook de sportscholen, de theaters, de campings, de horeca en alle vertier kwam op een laag pitje. We moesten creatief zijn; we mochten elkaar niet meer zien; krampachtig door de winkels; het nieuwe hip: lange haren; het nieuwe leren: thuis, digitaal, en het nieuwe spelen: thuis

met je broertjes en zusjes spelen. Soms een verademing in alle hectiek, maar voor sommigen ook een hele opgave in combinatie met het eigen werk. Op de Stokland leidde dit tot uitdaging: een enorme innovatie op ICT-gebied: dat ging in rap tempo: flink investeren (in leren) maar dan heb je ook wat! Uiteindelijk mochten we weer open, eerst half, toen helemaal: voor de een 'n feest en voor de ander had het niet gehoeven maar de meeste kinderen, ouders, en leerkrachten waren toch blij dat het weer enigszins op 'normaal' begon te lijken.

Een jaar met een andere afsluiting voor groep 8

Leerlingen van groep 8 komen vol verwachting op de eerste schooldag in augustus hun lokaal binnengestapt: eindelijk zij zijn de oudsten van de school. Hier hebben zij jaren reikhalzend naar uitgezien: de bezoeken aan het VO; hun advies; Serious Request; de musical; het schoolkamp; de barbecuemaar ook deze verwachting moesten zij bijstellen. Dankzij de inzet van hun leerkrachten denk ik dat we toch nog kunnen zeggen dat het een onvergetelijke afsluiting was. Voor alles is een mooi alternatief bedacht, samen met de kinderen. Zij hebben genoten op hun alternatieve schoolkamp: van bosspelen; de casinoavond; van kanovaren; van op school barbecueën en op school eten en van de disco.

Een jaar, deels, zonder ouders

De ouders hebben we, op een enkele uitzondering na, niet meer gezien sinds half maart. Dat is onwerkelijk. De MR vergaderingen gingen online, via Hangout; de oudergesprekken ook. Via het ouderportaal of een nieuwsbericht werd u van alles op de hoogte gehouden. Een nieuwe werkelijkheid? We hopen dat u de weg naar school met vragen wel kunt vinden, ook al is dat dan op een andere manier. In het ouderportaal kunt u iedereen bereiken. Wij krijgen hier een melding van en zullen hierop altijd binnen enkele dagen reageren.

En toch, en toch ook aan zo'n jaar komt een einde. En rap ook, na zo'n lock down. En we kunnen het zeggen: we hebben het gefikst.

Dank jullie wel lieve ouders!

Zoals gezegd: we hebben jullie de laatste maanden niet of nauwelijks gezien. Helaas. Is dit de nieuwe werkelijkheid? Wij weten het niet. U waarschijnlijk ook niet. We gaan het zien. We weten in ieder geval allemaal dat voorzichtigheid voorlopig geboden is, en daar houden we ons dan ook nog maar even aan.

Verschillende activiteiten moesten we daarom afblazen: o.a. de bedankochtend. Hoe trots zijn de kinderen als ze voor hun ouders, opa's en oma's die geholpen hebben mogen optreden!

We moeten dit jaar een andere manier bedenken om jullie te bedanken. En dat hebben we ook gedaan:

wij willen alle ouders, oma's en opa's bedanken: voor hulp, voor samenwerking, voor mee fietsen, mee denken, mee overblijven, mee organiseren en alle andere dingen waarbij jullie ons steeds weer ondersteunen en helpen!! Dank jullie wel!

Uw kind krijgt het vandaag een bedankje voor u mee. Mocht hij of zij er niet meer aan denken: kijk dan even in het tasje.

Komen en gaan

Het einde van het schooljaar betekent ook vaak een komen en gaan.

Sowieso van alle leerlingen van groep 8; van kinderen die gaan verhuizen maar ook van leerkrachten die ervoor kiezen om een ander pad in te slaan en voor stagiaires die hun studie en stages elders gaan vervolgen. Ook dit jaar zijn er een paar mensen die afscheid nemen en die we bij naam willen noemen:

Mevr. Sanne van de Ven en mevr. Lianne van Rijckevorsel hebben besloten hun pad elders te vervolgen. Wij vinden dat heel jammer, zullen Sanne en Lianne enorm missen: hun vakmanschap maar ook de gezelligheid die zij mee de school in brachten. Wij willen Lianne en Sanne heel hartelijk bedanken voor hun inzet op onze school. Uiteraard respecteren wij hun keuze en wensen hen heel veel uitdaging en plezier voor de toekomst!

**DE TIJD STROOMT
MENSEN KOMEN
EN VERLEGGEN
DE RIVIER**

Loesje
Postbus 1045 6801 BA Arnhem
<http://www.loesje.org>

Lieve kinderen en ouders,

Na 5 jaar met heel veel plezier te hebben gewerkt op De Stokland ga ik jullie helaas verlaten. Ik kijk terug op een hele fijne periode waarin ik drie jaar groep 3 heb mogen begeleiden en daarna nog twee jaar groep 6. Het contact, de behulpzaamheid en de samenwerking met de ouders zal ik zeker niet vergeten. Ook jullie van de kinderen op school en in mijn klas heb ik genoten. Maar net zoals de school zich blijft ontwikkelen wil ik mezelf ook blijven ontwikkelen. Daarom ga ik een nieuwe uitdaging aan op de Wethouder van Eupen school in Eindhoven.

Hier heb ik ontzettend veel zin in natuurlijk, maar ik ga jullie en vooral de kinderen enorm missen. Gelukkig woon ik in het dorp en is de kans groot dat we elkaar nog eens tegenkomen. Dus hopelijk geen vaarwel maar tot ziens!

Dan wil ik iedereen alvast een hele fijne en welverdiende vakantie toewensen na een bijzondere periode. Ik moet zeggen dat het ook heel vreemd is om zo afscheid te moeten nemen zonder vele van jullie nog even persoonlijk te zien.

Liefs Lianne van Rijckevorsel

Lieve ouders en kinderen,

Enkele weken geleden kregen jullie te horen dat, naast juf Lianne, ook ik de Stokland ga verlaten. Ik kijk met een fijn gevoel terug op deze twee jaar, maar nu is het tijd voor een andere uitdaging. Ik wil jullie bij deze allemaal bedanken voor de fijne jaren, de hulp, de lieve woorden en gebaren. Ik zal de Stokland altijd een warm hart toedragen!

Liefs,

Juf Sanne

En we verwelkomen:



Mijn naam is Tim van Kreij, ik ben 22 jaar oud en kom uit Beek en Donk. Op 19 mei 2020 ben ik afgestudeerd aan Hogeschool De Kempel. Daarna heb ik enkele vervangingen bij verschillende scholen gedaan. Toen ik een hele mooie vacature van Basisschool De Stokland voorbij zag komen heb ik vrijwel meteen gereageerd. Het woord: 'samen' kom je heel vaak tegen op de website van De Stokland, dat sprak mij meteen heel erg aan. Niet alleen samenwerken met collega's, maar ook samenwerken in de klas is voor mij erg belangrijk. Elkaars expertises en krachten benutten om vervolgens tot een mooi product te komen, terwijl je tegelijkertijd van elkaar leert. Dat is toch het mooiste wat er is?

In mijn vrije tijd speel ik graag op mijn gitaar. Ik vind het heerlijk om samen met de klas te dansen en te zingen, het liefst onder begeleiding

van mijn eigen gitaarspel.

Tot slot heb ik veel affiniteit met ICT. Vooral het toepassen van ICT in het onderwijs. We leven in een echte technologische samenleving. Ik vind dat je daar in de klas niet op achter mag en kan lopen. Op De Stokland wordt veel met ICT gedaan, ik denk dus dat ik wat dat betreft hier goed op mijn plek zal zijn.

Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan in groep 6. Ik kan niet wachten tot ik kan beginnen!

Beste ouders, verzorgers,

Mijn naam is Kim Renders. Komend schooljaar loop ik mijn LIO-stage op Basisschool De Stokland in groep 3/4 bij Juf Wendy en Meester Remco. Ik ga starten in het vierde jaar van de pabo op Fontys Hogeschool Kind en Educatie te Eindhoven. Komend schooljaar jaar hoop ik succesvol af te studeren als juf.

Wellicht hebben jullie mij twee jaar geleden al eens gezien, toen liep ik ook stage op De Stokland. Ik zal kort wat over mezelf vertellen.

Ik ben 21 jaar en ik woon in Nederwetten. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met onze pony's. Ik ga naar keuringen en ieder jaar verwachten we wel wat veulentjes. Ook fotografeer ik veel en vind ik het super gezellig om met vriendinnen iets leuks te gaan doen. Naast mijn studie werk ik in het weekend bij Kruidvat.

Komend schooljaar zal ik elke maandag en dinsdag aanwezig zijn op De Stokland. Daarnaast zal ik ook een aantal hele weken stage lopen. De eerste schoolweek zal ik ook aanwezig zijn. Naast de stage in de groep ga ik ook onderzoek doen naar bewegend leren. Ik ga kijken hoe dat toegepast kan worden in het onderwijs.

Ik kijk uit naar een heel gezellig en fijn schooljaar met de kinderen, het team en u als ouder. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in! Voor nu wens ik jullie een hele fijne vakantie.



Groetjes, Kim Renders

Beste ouders, verzorgers,

Mag ik me even voorstellen: ik ben Jesse van Well, 22 jaar oud en kom uit Best. Het komende jaar ga ik mijn afstudeerstage lopen op De Stokland, bij juf Mayella en meester Mark in groep 5. Afgelopen jaar heb ik al stagegelopen op De Stokland, bij juf Sanne en juf Wendy in groep 7. Dat is me erg goed bevallen en ik keer hier dan ook graag terug! Ik zal onderzoek gaan doen naar het onderwijs in Engels, hierin heb ik me tijdens mijn minor al gespecialiseerd. Ik hoop en denk dat ik ervoor kan zorgen dat dit op een leuke manier verbeterd kan worden! Naast Engelse les, zal ik natuurlijk ook andere lessen verzorgen. Wat de kinderen van mij kunnen verwachten, is vooral veel energie voor de klas. Ik heb plezier in het werk en heb er alle vertrouwen in dat we er samen een hartstikke leuk jaar van zullen maken! Naast dat ik lesgeef, werk ik bij een Italiaans restaurant in Best. Hier vlieg ik deze zomer over het terras heen met de lekkerste pizza's! Verder voetbal ik al zeventien jaar bij Best Vooruit, bezoek ik graag een festivalletje en vind ik het erg leuk om te koken. Ik kijk ernaar uit om verder kennis te maken met de groep en de ouders. Een fijne vakantie en we zien elkaar!



Groetjes, Jesse

Beste ouders, verzorgers,

Graag stel ik me even voor: ik ben Niels van den Broek, vierde-jaars pabo student van Hogeschool de Kempel. Het komende jaar loop ik stage bij meester Mikel in groep 8B. Ik ben 21 jaar oud en woon in Eindhoven. Daar woon ik bij mijn ouders samen met mijn broer, zus, hond Sara en kater Teun. Ook heb ik een leuke vriendin die Inge heet.

Naast mijn ambitie om leerkracht te worden ben ik dit jaar nog een uitdaging aangegaan. Ik heb namelijk mijn bus rijbewijs gehaald. Als ik niet op school ben werk ik als stadsbuschauffeur bij Hermes in Eindhoven. Wellicht komen we elkaar een keertje tegen in de bus.

Andere hobby's van mij zijn skiën en in de zomer bezoek ik graag festivals. Zoals sommige misschien al gezien hebben vind ik het ook leuk om video's te maken en te bewerken, dit zullen jullie komend jaar zeker vaker gaan zien.

Op maandag en dinsdag ben ik altijd in de klas en soms de hele week. Het afgelopen schooljaar heb ik al ervaring kunnen opdoen bij de groep van juf Evi. Om daadwerkelijk meester te worden zal ik in het laatste jaar een onderzoek moeten uitvoeren, het 'meesterstuk'. Dit zal gaan over het koppelen van hedendaagse vaardigheden aan reguliere lesdoelen. Bijvoorbeeld het presenteren van het nieuws uit de tweede wereldoorlog.

Samen met jullie hoop ik er een leuk schooljaar van te maken, het laatste jaar op de basisschool!

Tot snel, Meester Niels



Van de Ouderraad

Beste ouders/verzorgers,

We hebben een apart schooljaar gehad i.v.m. het coronavirus en al zijn beperkingen die het met zich meebracht. Hierdoor hebben een paar activiteiten die door de ouderraad worden georganiseerd/ondersteund niet door kunnen gaan. En andere activiteiten zijn op een aangepaste wijze doorgegaan.

Helaas hebben we wel onkosten gehad, zoals annuleringskosten.

Toch is er budget overgebleven, hiervoor organiseren we op de laatste schooldag nog een verrassing voor de kinderen en wordt er volgend jaar nog gekeken om wat extra's te doen.

Alvast een hele fijne vakantie toegewenst en tot volgend schooljaar.

Met vriendelijk groet,

Het Bestuur van de ouderraad,

Hanneke Gerrits (voorzitter)

Yvonne van Gemert (secretaris)

Patricia van de Vorst (penningmeester)

Van onze partner: Korein

Korein on tour!

Deze zomer wordt er bij jou in de wijk een nieuw evenement georganiseerd: 'Korein on tour'. Dit is een fietsroute langs 6 locaties van Korein in uw regio. Bij elke locatie hangt er op de poort, bij de ingang, een bord met een QR code. Als je deze QR code scant ontvang je een activiteit om thuis te doen met je gezin of vriendjes en vriendinnetjes.

Daarnaast vindt er op 22 juli een 'Tourdag' plaats!

Tijdens deze Tourdag staan langs de fietsroute leuke activiteiten pakketjes klaar die je, op de locatie, op afstand van elkaar kunt uitvoeren. Maak zelf een gerecht met ingrediënten bij de smaakmultruck, ontvang een creatief pakketje van de 'kunst kriebel bus' of beweeg mee in je eigen vak met onze workshopdocenten. Neem zelf een picknickkleed mee zodat je altijd een fijn plekje hebt. Ga jij ook mee on tour? Houd de website in de gaten zodat je online kunt aanmelden.

Zomerprogramma BSO

Het is bijna vakantie! 6 weken niet naar school...



Gelukkig is de BSO wel open en gaan de jongste kinderen samen met Professor Plof de leukste avonduren beleven. Stap met de professor in de tijdmachine en ga met ons mee naar Het jaar van Columbus, De Flower Power tijd, De Middeleeuwen, De Prehistorie, de Pruikentijd en naar de Toekomst.

De oudste kinderen gaan zich de komende 6 weken bezig houden met het thema 'Lights, Camera, Action!'. Zij gaan aan de slag met

o.a. optische illusie, LEGO Masters en maken zelf een heuse Regisseursstoel.
Dat wordt vast en zeker erg leuk!

Naast bovengenoemde thema's en activiteiten gaan we ook regelmatig op avontuur buiten onze vertrouwde locatie. Met zijn allen in de bus naar een heus kleurenlaboratorium of samen in de kano! Het wordt een zomer om niet snel te vergeten!



Met vriendelijke groet, team Korein.

Tot zover.

Nog vier dagen met afrondende activiteiten, met een filmavond voor de groepen 8, verhuisactiviteiten, een leuke laatste dag met verrassingen en dan hopelijk een lekker zonnetje.... zodat iedereen kan gaan genieten van de vakantie, veelal in eigen land waarschijnlijk.

Lekker uitrusten, uitwaaien, uitslapen, hoe dan ook: veel plezier!

Wij gaan nu uitzwaaien.....!



Groeten van ons allemaal!

Tot het volgend schooljaar!

Namens alle teamleden,

Marianne van Lent

